



De molenstichting

LATTROP - TILLIGTE

*Nieuwsbrief voor sponsors, donateurs, vrijwilligers en
allen die de molens een warm hart toedragen.
December 2014, nummer 36.*

Van de voorzitter

Ik pak een trui uit de kast, het weer is er naar. Het blijkt mijn oude diensttrui te zijn. Toch maar een keer uit die plunjebaal gehaald. Mijn naam staat erop geborduurd. Ik trek 'm aan en hij past ook nog. De trui rekt wel iets mee, moet ik eerlijkheidshalve bekennen.

Ik schuif aan voor koffie. 'Hé, nieuwe trui? Nee, deze trui is van eind jaren 80. 'Het ziet er anders best stoer uit en retro is hartstikke in, dus je bent weer helemaal bij!' Dank je. Als je maar lang genoeg wacht, dan worden dingen vanzelf weer interessant.

Een kunstenares schuift aan voor overleg en ik vraag haar in welke kleding zij schildert. 'Oude kleren, natuurlijk!' Als je iets chiques zou dragen of een uniform aan zou trekken, wordt het resultaat dan ook anders? 'Interessant. Misschien wel, je voelt je anders, eventjes.

Daarna ga ik toch weer op in mijn eigen gedachten met verf aan de slag.' Toch oude kleren dus! Ja dat wel, echter voor de opening van mijn expositie trek ik iets vrolijks en kleurrijks aan, dat past dan weer beter.'

Nog een anekdote:

Tijdens een diner op een boerenlocatie hier in Twente met allerlei lekkernijen uit de streek, zitten ook 2 Haagse dames aan tafel. Bij het dessert is er één die niet kan wachten om een vraag te stellen. 'Niet om het een of ander uur, maar wáár is nou die boer?' Iedereen stil.....

Nou beste Marie-Therèse.... die 'boer'.... is de man waar jij al dik 2 uur tegen aan zit te kletsen en die pal tegenover jou zit!

'Huh, maar hij ziet er ook zo gewoon uit!'

Zonder hooivork en overall was 't blijkbaar ook lastig voor haar.

Om te voorkomen dat onze molenaars er te gewoontjes bij lopen, dragen zij herkenbare kleding met opschrift, zodat bezoekers weten wie ze aan kunnen spreken als ze op de molen zijn.

Voor u allen een goed en gezond 2015 toegewenst!

Hartelijke groet,

Corné de Regt.

Geslaagd !!

Wouter Keizers is geslaagd voor het examen windmolenaar! Na een traject van minimaal 150 praktijken en de nodige theorie uren was het op 24 Oktober 2014 zover dat Wouter op mocht voor het landelijk windmolenaar examen. Het examen werd afgenomen op de molen te Zwiep (nabij Lochem). Daar werd Wouter uitvoerig ondervraagd over zijn molenkennis en moesten de nodige handelingen in de praktijk worden uitgevoerd. Dit alles is met goed gevolg afgesloten.

Namens de gehele molenstichting feliciteren wij Wouter met het behaalde resultaat, en wensen hem nog vele fijne draaidagen met de molens toe.



Ook molenaar worden?

Wind- of watermolenaar zijn op een molen is een interessante hobby, waarin vele facetten aan bod komen. Vind je het leuk om de molen te laten draaien en hier uitleg over te geven aan bezoekers? De molenstichting Lattrop- Tilligte beschikt over een aantal instructeurs die je hierin graag wegwijs maken. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die opgeleid willen worden tot molenaar. Meld je aan of kom een keer de sfeer proeven op een van onze molens. Voor meer informatie bekijk ook onze website.

De Borgelinkmolen op zaterdagochtend.

Op zaterdagochtend is de cruciale vraag: Waait er een maalwindje of niet?

Wat te doen als dat niet het geval is?

De molen opzeilen met 4 volle zeilen of een ander noodzakelijk karweitje uitvoeren?

Die bewuste zaterdag 5 oktober beslissen de molenaars van de Borgelinkmolen dat de vorstplanken boven op de kap van de molen geteerd moeten worden.

Via de invaart, de graanzolder, de meelzolder, de luizolder klimmen Ben Heinink en Jan Koehorst het trapje op naar de kap. Nu rest alleen nog het hanentrapje. Da's dus een heel eind omhoog in de molen. Hoger kan niet. Het uitzicht is fantastisch.

Ben haalt het stormluik uit het voorkeuvelens en klimt gezekerd (dat gelukkig wel) naar buiten. Hij staat dan **Op** de molen, **Achter** het wiekenkruis, **Op** de vorstplanken.

Jan geeft Ben vanuit de kap de benodigde verfspullen aan en fungeert tevens als redder in de nood....

Het schilderen van de planken kan beginnen. Spectaculair om te zien, en best wel een beetje eng.



Jan heeft ondertussen wel tijd om een overzichtsfoto te maken van de Lattroppeerstraat, en om gefotografeerd te worden.

Mooi weertje voor deze klus. Weinig wind en een waterig zonnetje en jammer genoeg ook weinig voorbijgangers. Een uurtje later staan de heren molenaars weer met beide benen op de grond en genieten ze van een welverdiende bak koffie. En de molenaarsvrouwen? Die kunnen weer opgelucht adem halen...

Molendag Westerveldmolen te Tilligte

De dag begon wat somber en mistig, maar gelukkig kwam de zon ons al gauw te hulp om er een prachtige dag van te maken. Met alles in gereedheid, kwamen de belangstellenden al spoedig. De molenaars waren de hele dag druk met het rondleiden van gasten door de



molen, terwijl men zich onder in de molen de pannenkoeken, koffie en thee goed liet smaken (met dank aan de zorgzame dames).



Een geslaagde dag, waarbij ons het aantal bezoekers (85) meeviel gezien de grote concurrentie van monumentendag en de Denekamper kermis! Toen alles was opgeruimd en de molenaar uit de kap afdaalde, meende hij buiten een aanzienlijke groep bezoekers te horen.

En jawel, terwijl de molen was afgezeild bleken er buiten ruim 80 Duitse fietsers rond de molen in het gras te zijn neergestreken. Ze vonden de

molen en de plek wel mooi, maar een rondleiding.... Nein danke!!!

Even later arriveerden diverse Duitse auto's met aanhangers en in no time stond er een compleet barbecue "dorp" met alles erop en eraan rond de molen! Banken, tafels, stoelen en apparatuur. Op de tafels verschenen de meest uiteenlopende heerlijkheden en drank ontbrak evenmin...Op de verbaasde blik van de molenaar reageerde een van de Duitsers uit Isterberg: we zijn met de buurt op pad en dat doen we "**auf Holländisch**"!

Wist u dat

- Wist u dat wij dit jaar al meer dan 3600 bezoekers op onze molens hebben mogen begroeten.
- Wist u dat wij dit jaar 190 groepen op onze molens hebben mogen rondleiden.
- Wist u dat wij dit jaar zo'n 300 dagen met onze molens hebben gedraaid.
- Wist u dat wij dit jaar al 25 bomen hebben gezaagd, en daar zo'n 600 meter hout uit hebben gehaald.
- Wist u dat wij dit jaar al totaal 16.000 kg meel hebben verkocht.
- Wist u dat wij 12 gediplomeerde watermolenaars hebben en 3 watermolenaars in opleiding.
- Wist u dat wij 18 gediplomeerde windmolenaars hebben en 6 windmolenaars in opleiding.
- Wist u dat wij 4 molengidsen hebben.
- Wist u dat wij 8 bestuursleden hebben.
- Wist u dat wij totaal 38 vrijwilligers hebben.
- Wist u dat wij dit jaar weer een kraam hadden staan op de Siepelmarkten in Ootmarsum.
- Wist u dat wij dit jaar op de kerstmarkten in Deurningen en Denekamp staan.

Molenbezoek Schermer & Zaanse Schans

Door Jan Vis (instructeur)

Eindelijk was het dan zover om mijn leerling molenaars kennis te laten maken met het land van Leeghwater.

In alle vroegte vertrokken wij uit Twente en na een rit van 2 uur reden wij via Monnickendam en Volendam naar de Katwouderpolder waar de eerste binnenkruier te zien was, te weten de Katwoudermolen gebouwd in 1896.

Via Edam reden wij verder de Beemsterpolder in op weg naar de Schermerpolder voor een bezoek aan het land van Leeghwater, de Schermer en zijn Schermermolens. De polder de Schermer was de laatste in de rij met het droogmaken van de vele meren, die een steeds grotere bedreiging vormden voor het omliggende land.

In 1631 werd tot inpoldering besloten, maar het duurde tot 1634 alvorens daadwerkelijk een begin gemaakt werd met inpoldering. Een gedurfde onderneming want de Schermer was met zijn oppervlakte van 4.760 ha. en een diepte van 4 meter een groot en gevaarlijk meer.

De polder de Schermer is tot 1928 alleen met windkracht drooggemalen door 52 vijzelmolens. Van de 52 molens zijn er nu nog maar 11 overgebleven

Een van deze molens is ingericht als museum molen. Deze robuuste Schermer molen behoort tot het type achtkantige binnenkruier met een vlucht van 25 meter.

Molenaar Fred Oudejans stond ons al op te wachten om in de oude molenschuur ons een instructiefilm te laten zien over de geschiedenis van deze molens.

Daarna bracht hij ons vervolgens naar de molenzolder waar wij onderricht kregen hoe deze molen van binnenuit op de wind kon worden gezet.

Het weer was perfect met windkracht 4 uit het noordoosten met zon. Het kon niet mooier.

De mannen uit Twente mochten de molen opzeilen en diverse malen vangen.



De Schermer museum molen

Na de lunch vertrokken wij richting Zaanse Schans aan de Zaan. Ooit was de Zaanstreek een land van molens. Aan de hand van bewaard gebleven windbrieven kan worden gesteld dat er tussen 1600 en 1900 zo'n duizend molens zijn gebouwd. Het waren de molens die de Zaanstreek kort na het begin van de 17^e eeuw het aanzien gingen geven van het enige grote industriegebied dat in Holland op het platteland werd aangetroffen.

Op de Bernhardbrug bij de Zaanse Schans werden wij door de 7 molens welkom geheten. Wij bezochten de nieuwe houtzaagmolen 't Jonge Schaap, waar wij uitleg kregen van het zaagproces.



De Zaanse schans

Wij sloten het bezoek aan de Zaanse Schans af met een kijkje bij de mosterdmolen "De Huisman", deze molen is gebouwd op het pakhuis van de voormalige molen De Haan.

Moe maar voldaan keerden wij daarna huiswaarts en konden terugkijken op een prachtige dag waarin veel kennis en informatie werd opgedaan.